

## **OBS: Detta är ett nyhetsbrev! Svar på det kommer ej att besvaras.**

Tyvänn har Genealogiska föreningen ej något slutet forum för tankeutbyte medlemmar emellan rörande frågor om släktforskning eller för föreningsinterna angelägenheter. GF:s öppna forum hos Facebook lämpar sig inte för dessa ändamål dels då flertalet av deltagarna på Facebook-gruppen inte är GF-medlemmar samt dels då vissa aktuella personuppgifter enligt PUL inte får spridas digitalt på öppna fora.

---

Kan GF räddas?

2017-03-26, kl 10:41:35

Detta brev skrivs med anledning av ett medlemsinitiativ. Ett antal medlemmar i GF har per mejl och telefon samt i möten diskuterat Genealogiska Föreningens varande. Inte för att vi är 'femte kolonnare', utan för att vi, precis som GF:s ordförande, funderar över föreningens framtid. Då det beklagligtvis inte finns något slutet forum enbart för GF:s medlemmar får det bli egna "nyhetsbrev".

I GF-aktuellt nr 1/2017 skriver ordföranden Thomas Fürth minnesvärda, ibland dystopiska ord, vilka noggrant bör begrundas och analyseras. Inledningen till Thomas artikel lyder:

### *GF i framtidens släktforskarlandskap*

*GF står inför stora utmaningar. Hela släktforskarlandskapet har ritats om under det senaste decenniet. Det var inte så länge sedan som kön utanför Riksarkivet i Arninge ringlade lång av släktforskare som ville ta del av mikrokort över födelse-, vigsel- och dödböcker. Idag kan vi sedan flera år ta del av dessa uppgifter hemifrån. Nu gör molntjänster och smarta telefoner släktforskning möjlig var man än befinner sig och de närmaste åren kommer allt fler släktforskare att utbyta erfarenheter med varandra och forska tillsammans med andra utan att ens befinna sig på samma plats, och detta utan att behöva vara med i en förening.*

*De kommersiella släktforskningsaktörerna som Arkiv Digital, SVAR, Ancestry med flera knyter till sig allt fler släktforskare som abonnenter. Deras ambition är inte längre att bara tillhandahålla lätt åtkomligt folkbokföringsmaterial i form av inskannade arkiv. Ancestry har sin egen akademi med virtuella kurser och föreläsningar. De olika aktörerna nationellt och globalt samarbetar i allt större utsträckning med varandra t ex Arkiv Digital och My Heritage.*

*Nu påverkas även släktforskningsföreningarna och det är inte längre självklart att en släktforskningsförening som GF har en given plats bland framtidens släktforskare. Omvärldstrycket ställer stora krav på GF att anpassa sin verksamhet till den nya tidens krav. Under en längre tid har det därför pågått ett digitaliseringsarbete där framförallt material från GFs samlingar har digitaliserats och registrerats. De har sedan gjorts tillgängliga som CD-produkter för försäljning eller databaser tillgängliga på webbens medlemssidor. Detta har dels gett värdefulla intäkter till GF och dels ökat värdet av ett medlemskap med fler medlemmar och fler aktiva som följd. /.../*

Sedan beskriver Thomas olika scenarier och visioner, vad som skulle kunna göras för att kanske rädda GF. Mycket handlar om digitalisering, som senare

kommer att diskuteras här. De avslutande orden i Thomas ledare är de mest tänkvärda:

*/.../ Ny teknik som IT eller DNA i all ära men den nya tekniken kommer däremot aldrig kunna svara på frågan vad ens äldst kända anas föräldrar hette och vilken dag de var födda när skriftliga källor saknas. Vi kan få reda på vilka gener de hade men aldrig deras namn. Försvunna arkiv kan visserligen, ibland i varje fall, till viss del rekonstrueras men uppgifter som ens aldrig har nedtecknats kan ingen ny teknik ta reda på. /.../*

Så sant! Varken IT eller DNA eller CD-skivor eller 'Molnet' eller annan modern teknik kommer att kunna ersätta den traditionella släktforskningen. Alla dessa moderna hjälpmedel är synnerligen kortlivade i en allt mer kommersialiserade värld. Minns den tekniska utvecklingen de senaste femtio åren i datavärlden: hålkort, magnetband, disketter, CD, Molnet. Livslängden har varit mycket kort, om man jämför med kilskrift på lertavlor, papyrusrullar, Silverbibeln, runstenar, Book of Kells, Snorres Edda och inkunabler för att inte tala om de i världen helt unika svenska kyrkböckerna, Riksarkivets och Kungliga Bibliotekets samlingar. Det kan kanske vara roligt att få veta att man härstammar från Ötzi. Men vilka människor är de cirka 120 generationerna mellan Ötzi och mig?

GF kan räddas. Seriösa släktforskare kommer även i framtiden att leta efter och söka i skriftliga källor. GF har under över åttio år byggt upp fantastiska arkiv och delvis unika samlingar med skriftliga källor. Så visst kan GF räddas.

Men - om GF skall räddas - krävs det att dess medlemmar aktivt engagerar sig i utformningen av GF:s framtid, i bevarandet av GF. Att GF:s medlemmar deltar i dialogen och påverkar. GF är inte ett 'ting i sig'. Det är medlemmarna som utgör GF. Att medlemmarna gör sina röster hörda borde inte enbart vara en rättighet, det borde vara alla medlemmars 'plikt'. Därför bör du som medlem hörsamma kallelsen och livligt delta i årsmötet 2017-04-22 som du kallats till.

I nästa brev kommer jag att diskutera "Hur kan GF räddas?".

Hälsningar  
Jürgen Weigle  
GF-medlem # 12917